



Gezocht:

# 'Revivalisten'

**Willem J. Ouweneel**

**Duizend 'revivalisten' in Nederland! Dat zou een geweldig idee zijn. Duizend mensen die bereid zijn zich als een soort Nazireeërs bijzonder aan Christus toe te wijden en de gelofte te doen in de komende tijd zo veel mogelijk mensen tot Jezus te leiden. Een vreemde droom? Kom op 15 februari luisteren naar de wereldvermaarde zendinge in Mozambique, Heidi Baker, in de Levend Evangelie Gemeente, Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk (bij Aalsmeer). Zij geeft het startsein voor de werving en training van duizend 'revivalisten' in ons land. Ook wordt het boek: 'Komt er een Grote Opwekking?' gepresenteerd en aangeboden aan de auteur ervan (dat ben ik zelf). Om beter te begrijpen wat 'revivalisten' zijn, geeft Willem Ouweneel hier wat impressies van een reis naar Indonesië, waar maar liefst tienduizend 'revivalisten' worden geworven en getraind.**

**Tienduizend 'revivalisten'!**

Van 5 tot 17 november jl. brachten Mattheüs van der Steen en ik een bezoek aan Java en Sumatra, samen met de zangeres Mirjam Kloosterhof. Ons doel was (a) mee te helpen met het werven van 'revivalisten', (b) het onderwijzen en opbouwen van christenen, en (c) de gelovigen bemoedigen in West-Sumatra, dat op 30 september jl.

door een aardbeving was getroffen. Op 6 november begon het werk ermee dat ik van 9.00 tot 15.00 uur aan ca. vijftig zeer geïnteresseerde studenten college heb gegeven over Jezus in de Koran, en wel aan de theologische academie van Harvest International Theological Seminary (HITS), van WorldHarvest in Lippo Village (Karawachi), in de buurt van Jakarta. WordHarvest is

opgericht door dr. Jimmy Oentoro, die toezicht houdt op bijna 3000 gemeenten in veertig landen (opgebouwd in dertig jaar), op een geweldig evangelisatienetwerk, een eigen tv-kanaal en uitgebreid sociaal werk. Fenomenaal! Onder zijn auspiciën vindt de werving en training van de tienduizend 'revivalisten' plaats die in enkele maanden tijds klaargestoomd moeten worden om binnen nu en twee, drie jaar een miljoen zielen voor Jezus te winnen.

**Jonge mensen worden aangeraakt**

Op zaterdag 7 november hadden we in Surabaya een seminar met ca. honderd hoofdzakelijk jonge gelovigen – het begin van de tienduizend 'revivalisten'. Een voorganger uit Jakarta sprak eerst over seksuele reinheid, daarna Mattheüs over opwekking. Daarna baden we voor geestelijke beschadigde jonge mensen en enkele zieken. Er was een geweldige kracht aanwezig, waardoor al die zieken genazen en verschillende jonge mensen sterk aan-



geraakt werden. Om 17.00 uur was er nog een tweede samenkomst.

De volgende ochtend, zondag 8 november, preekte ik eerst in een kleine Engelstalige gemeente in Lippo Village, daarna in de prachtige kerkzaal van HITS, genaamd de Dome, vanwege de fraaie koepel. Om 17.00 uur was er een grote jeugdsamenkomst in dezelfde Dome. Mattheüs en Mirjam waren intussen ook teruggevloden uit Surabaya, waar hij 's morgens eveneens twee keer gepreekt had. De jeugdsamenkomst werd door zo'n vijfhonderd jongeren bijgewoond. Er was veel aanbidding, solozang (o.a. van Mirjam), sketches, en natuurlijk de preek van Mattheüs, die opnieuw 'revivalisten' wierf. Zo'n honderd jongeren kwamen naar voren, en wij legden hun samen met enkele lokale voorgangers allemaal de handen op. De Heilige Geest was ook hier voelbaar aanwezig, en veel jongeren werden enorm aangeraakt. Net als in Surabaya viel het ons op dat zoveel jongeren hevig aangedaan waren. Ze huilden en beefden; velen vielen in de Geest. Intussen had dr. Oentoro de plannen nog aangescherpt. In de komende tijd zouden er voor de 'revivalisten' trainingscentra worden opgezet in negen grote steden: Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Manado, Semarang, Bandung, Padang en ook Singapore (voor de Indonesische gemeenschap aldaar). Doel: een miljoen zielen winnen voor Jezus. Vervolgens binnen een paar jaar een conferentie voor honderdduizend mensen opzetten.

### **Midden in het rampgebied**

Maandagochtend heel vroeg vlogen we naar Padang op Sumatra, midden in het rampgebied dat vijf weken eerder door een grote aardbeving getroffen was. Veel gebouwen waren volledig ingestort of hingen nog half overeind en moesten afgebroken worden; het was een troosteloze, deprimerende aanblik. In totaal waren er zo'n elfhonderd slachtoffers gevallen. Het gebouw van de evangelische gemeente was gelukkig grotendeels gespaard gebleven, op enkele scheuren in vloer en muren na. De gemeente had zes doden te betreuren, en twee leden lagen nog in het ziekenhuis.

In dit gebouw was wekenlang elke dag voedsel uitgedeeld aan de overlevende

slachtoffers van de aardbeving als een getuigenis aan de hele stad. Zelfs regeringspersonen (allemaal moslims) waren naar de gemeente gekomen om de gelovigen te bedanken!

Maandagavond preekte ik in de gemeente over de doelen die God voor heeft met beproevingen die hij in ons leven toelaat. Dinsdagavond preekte Mattheüs over Jes. 61: over de stad die in puin ligt, maar ook over de uitstorting van de Heilige Geest. Wat er toen gebeurde, was voor ons nogal een verrassing. Al de angst van al die mensen die de aardbeving hadden meegemaakt, alle frustratie, alle verdriet over geliefden en kennissen die waren omgekomen, alle opgelopen trauma's kwamen naar buiten. Enkelen begonnen te huilen, en al gauw waren er velen aan het huilen, op luide en hartverscheurende manier. De mensen kwamen massaal naar voren, en toen viel de Heilige Geest op de mensen, met kracht en troost en genezing.

Woensdag 12 november preekte ik in HITS voor alle studenten (ca. 150) en een aantal docenten over Hand. 1:1-8 (het koninkrijk God, de werkings sfeer van de Heilige Geest). Aansluitend was er een avondmaalsviering. 's Avonds preekte ik een midweekse dienst over de opwekking in de eindtijd. Er waren vooral jongeren aanwezig, die grote interesse toonden en vele vragen stelden; de voorganger zei: 'Dit zijn de leiders van de toekomst!' Intussen beleefde Mattheüs die avond een heel intense samenkomst in Palembang (Sumatra). Tijdens de aanbidding kwam er 'goud' (?) uit zijn bijbel en tijdens de prediking lag de vloer bezaaid met 'goud'-vlokjes... Vele mensen werden krachtig aangeraakt door de Heilige Geest.

### **Transformatie en verantwoordelijkheid**

Donderdagmorgen had ik een fijne bijeenkomst met evangelische voorgangers van Jakarta en omgeving, ongeveer 25. Ze hadden mij gevraagd te spreken over hedendaagse stromingen en ons christelijk antwoord daarop. Ik sprak een uur lang over evolutionisme, new age en postmodernisme, en daarna hadden we nog een uur met een heel goede bespreking. Diezelfde avond had Mattheüs een geweldige avond in Palembang; Mirjam zong. Er was veel kracht van de Geest, en er kwamen vijftig nieuw

'revivalisten' naar voren. Ter toelichting: Mattheüs preekte alleen in plaatsen waar de jongeren al terdege waren voorbereid, zodat ze precies wisten wat er van hen verwacht werd: een reïne levenswandel en zo veel mogelijk mensen voor Jezus winnen. Als de preek dan klaar is, weten de mensen precies waarvoor ze naar voren komen om gezegend te worden en als 'revivalisten' te



worden ingeschreven. Vrijdag 13 november, tijdens een avondbijeenkomst in Bandung, mochten we weer zo'n vijftig 'revivalisten' werven. De leider daar was pastor Samy, die ook de leiding over alle tienduizend 'revivalisten' heeft. De hele zaterdagmorgen (14 nov.) hadden we een seminar met een stel enthousiaste jongeren. Mattheüs sprak over 'revival' en transformatie, en over onze verantwoordelijkheid tegenover de armen, weduwen en wezen, en ik mocht de vragen beantwoorden die over alles gesteld mochten worden. Zondagmorgen (15 nov.) hebben Mattheüs en ik allebei op verschillende plaatsen gepreekt. Daarna keerden we naar Jakarta terug, en de dag daarop naar Nederland, vele ervaringen rijker, en met geweldige verwachting van wat God in Indonesië nog allemaal gaat doen. Maar diezelfde verwachtingen hebben we ook voor Nederland! Kom daarom op 15 februari naar de LEG!

### **Releasing Dutch Revivalists**

Spreker: Heidi Baker  
Band: Eric & Tanja Lagerstrom  
Host: Mattheus van der Steen

**15 februari 2010**

**Aanvang: 19:30 uur**

**Gratis toegang**

Locatie: Levend Evangelie Gemeente  
Boeing Avenue 12.1, 1119 PE Schiphol-Rijk



# Beste abonnee

Fijn dat u al abonnee bent. Wij stellen uw betrokkenheid bij Charisma zeer op prijs. Mede dankzij uw steun is Charisma uitgegroeid tot één van de toonaangevende christelijke magazines in Nederland. Wij zien dat ook terug in dit nummer. De bewaarbijlage over Bijbelscholen en Bijbelopleidingen is met 13 pagina's vol informatie uniek te noemen. Er zijn weinig magazines waar zoveel advertenties in staan over bijeenkomsten, conferenties, producten en diensten als in Charisma.

Wij hebben al meermalen op deze pagina gewezen op de prachtige Dvd en Cd 'It's all about You'. Een Dvd met schitterende beelden uit Oeganda, en met veel

zingende kinderen. Arjan en Efi Knevel zingen met hen een aantal mooie Oegandese, Nederlandse en Engelse nummers.

In samenwerking met Stichting Lafjoetoe mogen wij u deze maand deze Dvd en cd box aanbieden voor slechts 10 euro! U steunt dan ook nog eens het werk van Stichting Lafjoetoe, ten behoeve van straat- en weeskinderen in onder andere Oeganda en Zuid Afrika.

Voor wie een gift van 25 euro of meer naar Charisma overmaakt, om zo het werk van Charisma te ondersteunen, ontvangt de Dvd en Cd zelfs gratis!



## Bent u nog geen abonnee?

Lees dan de brief die bij deze Charisma is gevoegd. Speciaal voor u, omdat wij u met deze Charisma (opnieuw) willen laten kennismaken met Charisma. In de brief leest u dat het bijzonder aantrekkelijk is om juist nu abonnee te worden! Natuurlijk kunt u zich ook via [www.charisma.nl](http://www.charisma.nl) heel gemakkelijk aanmelden als abonnee!

Knip de bon uit en stuur deze in een envelop naar Charisma.  
Antwoordnummer 641 1420 VK AALSMEER

## Machtigingskaart

Ik geef mij nu op als abonnee van Charisma

(minimale bijdrage van € 23,50)

Ik steun Charisma met een extra gift van: €

Ik bestel de CD/DVD It's all about You voor de speciale prijs van € 10,-

Ik ben al abonnee van Charisma en maak gebruik van deze machtigingskaart om mijn abonnementsgeld voor 2010 (€ 23,50) te betalen.

Ik machting hierbij Charisma om bovenstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Naam: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Rekening nr. \_\_\_\_\_  Bank  Giro

Datum \_\_\_\_\_ handtekening: \_\_\_\_\_



## ADVERTEREN IN CHARISMA?

### DE MOEITE WAARD!

Adverteren in Charisma Nederland is meer dan de moeite waard. Voor uw conferentie, uw bedrijf, uw kerk, uw bediening of andere activiteiten is Charisma Nederland het aangewezen magazine. Wij hebben een duidelijk en herkenbaar lezerspubliek dat ook met u kennis wil maken.

### DE VOORDELEN

#### VAN CHARISMA NEDERLAND ZIJN:

- Duidelijk en herkenbaar bereik.
- Rechtstreekse verspreiding naar 16.000 lezers
- Gemiddeld wordt één magazine door vijf mensen gelezen
- Eenvoudig aanleveren van uw advertenties
- Lage advertentietarieven

Neem contact met ons op voor de advertentietarieven.

Wij adviseren u graag over wat voor advertenties voor u geschikt zijn, en kunnen eventueel ook de advertentie voor u laten opmaken. Bel ons vrijblijvend: 0297-237173 of e-mail ons op: [info@charisma.nl](mailto:info@charisma.nl).